

Als we naar de betekenis van het woord/ maand september kijken, is er iets vreemd aan de hand. De naam komt van het Latijnse woord septembris wat afkomstig is van het woord septem, dat zeven betekent. Maar september is in onze jaarindeling toch de negende maand. Hoe kan dat dan?

September was oorspronkelijk de 7e maand van de Romeinse jaarindeling, want deze begon in maart en was september dus de zevende maand en niet zoals nu de negende maand.

September is vaak ook de maand die de overgang van zomer naar herfst inluidt. De tijd van meer binnen zijn, van vroeg donker worden en langere avonden, kachel alweer een beetje aan. Dit staat in schril contrast tot wat er de afgelopen weken in Marokko en Libië is gebeurd. Onvoorstelbaar veel leed voor heel veel mensen die een heel onzekere toekomst tegemoet gaan.

Laten we hopen dat noodzakelijke hulp snel op gang komt en velen kunnen worden geholpen in deze moeilijke tijden.

Onze vereniging kan alleen maar functioneren door de inzet van de vele vrijwilligers binnen onze club. Komende maand zullen we al onze vrijwilligers op onze vrijwilligersavond weer bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen jaar.

Ook komende maand zorgt het aanbod van onze activiteiten-commissie er weer voor dat velen een gezellige middag of bijeenkomst bij kunnen wonen. Zie hiervoor verder in dit infoboekje. 5 Met elkaar op naar de volgende maand met uiteraard ook weer een gevarieerd aanbod.