

De maand oktober wordt ook wel de wijnmaand genoemd. Maar heeft ook een heel andere specifieke naam. Hij wordt ook wel de maand van de rozenkrans genoemd. Na de gebeurtenissen van de afgelopen weken in met name het Midden - Oosten is het misschien wel goed om maar een aantal gebedjes te doen om te helpen een nog verdere escalatie van de strijd tussen Hamas en Israël te voorkomen. Vaak zijn veel onschuldige slachtoffers de dupe van deze strijd. Laten we hopen dat er snel weer meer rust mag komen in dat gebied.

Maar ook in Afghanistan, dat in de pers veel minder aandacht heeft gekregen, heeft zich weer een natuurramp voltrokken waar veel mensen familie hebben verloren en met intens veel verdriet het leven weer moeten proberen op te pakken.

Geen leuk begin om een voorwoord mee te beginnen maar ik kan en wil ook niet aan de werkelijkheid van alle dag voorbijgaan.

Verdraagzaamheid is op veel plekken in de wereld, ook in Nederland, iets dat moeilijk te realiseren is. Dat blijkt uit alle journaal – en krantenberichten die elke dag weer tot ons komen. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven die hier wel een begin mee willen maken. Laat dat een goede voedingsbodem zijn om verder te groeien naar een wereld waar mensen elkaar waarderen, respecteren en op een goede manier met elkaar kunnen samenwonen.

Ook voor de maand november staan er weer meerdere activiteiten gepland. We hopen dat velen hiervan gebruik zullen maken. Met elkaar op naar de laatste maand van het jaar met ook dan uiteraard weer een gevarieerd aanbod.

Namens het bestuur,
Willy ten Voorde,
voorzitter